



Beste Leden van de Haagse Bowls

Voor jullie ligt de zomer-editie van de nieuwsbrief, nummer 203. In dit nummer kijken we terug op twee zeer geslaagde toernooien: het voorjaartoernooi met een creatieve terugblik van Mary Osieck en het familietoernooi met een juichkreet van Cees Vel. Wim van Slobbe gedenkt een van onze ouwe getrouwen van het eerste uur: Paula Doorman. Anderzijds bracht 2018 Haagse Bowls al vijf nieuwe leden, waarvan de twee meest recente zich in dit nummer voorstellen.

Aan praktische informatie vindt U de bijzonderheden van de zomervakantie 2018.

De redactie wenst jullie veel leesplezier!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

In memoriam **Paula Doorman – van Zonneveld**

11 oktober 1924

27 mei 2018

Rond eind van de jaren '80 verzamelde zich een aantal sportievelingen, merendeels uit de hockeywereld, om in de regio Den Haag te komen tot de oprichting van een vereniging die het (Engelse) bowlspel zou introduceren. Er was veel belangstelling voor en Paula Doorman was een van hen. In een mum van tijd waren er tachtig leden, die soms wel drie ochtenden per week speelden.

Paula kwam ook regelmatig en er werd fanatiek gespeeld, jarenlang. Daarbij onderscheidde ze zich door vele jaren bij diverse festiviteiten (zoals bij tournooien en organisatie van het nieuwjaarsdiner). Tot rugklachten voor problemen zorgden en ze zich tevreden moest stellen met Toekijken. Met spijt moest ze zich laten overschrijven van lid tot niet-spielend lid, waardoor ze toch regelmatig kon komen bij clubfeestjes, toernooien en kampioenschappen, jaarvergaderingen en -zeker niet het minst – pannenkoeken-eten in Wassenaar. Altijd en overal was Paula met haar positieve instelling present.

Maar helaas: haar fysieke toestand werd slechter en ze moest verhuizen naar Verzorgingshuis Bosch en Duin, waar ze de verzorging kreeg die nodig was.

Op 27 mei j.l. is zij daar in alle rust ingeslapen in de leeftijd van 93 jaar.

De Haagse Bowlsclub verliest hierbij een trouw en sociaal lid.

W.v.S.



0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

### Van het bestuur

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, met veelal veel mogelijkheden om bij mooi weer bowls te spelen, hierbij wat informatie over de speel mogelijkheden:

Van 21 juli tot en met 19 augustus 2018 is Ger Gierman met vakantie. Van 30 juli t/m 17 augustus zal club manager van KZ, Cindy Visscher, zorgen voor koffie e.d. tijdens de koffiepauze in het clubhuis van KZ. De speel dagen ma23/7 woe 25/7 en vrij 27/7 kan elders op Klein Zwitserland (Max of Leimonias) koffie gedronken worden.

!!!Van 23 juli t/m 17 augustus opent de baancommissaris van dienst het hek en sluit dat hek na afloop ook weer. De betreffende baancommissarissen krijgen daarover separaat bericht/instructie

## Nieuwe leden stellen zich voor

Geboren in Brabant en door een tweede huwelijk 20 jaar geleden in Den Haag terecht gekomen. Fijne bijkomstigheid was dat mijn oudste zoon, vrouw en kinderen hier al woonden. Mijn dochter woont in Den Bosch en de jongste zoon in Munster Duitsland.

Ik ben altijd wel sportief geweest. In mijn jeugd heb ik veel gehockeyd.

Na de MMS heb ik onder andere gewerkt als medisch analiste in het ziekenhuis in Helmond.

Daarna ook een erg leuke tijd gehad met collega's als excursieleidster bij De Gruyter

Eenmaal in Den Haag wilde ik het sportieve element ook hier oppakken en ben lid geworden van tennisvereniging "De Vogelwijk". Bridgen doe ik al 40 jaar en heb inmiddels ook in het Haagse een leuke club gevonden.

Op een feestelijke thee heb ik iemand ontmoet die mij voorstelde om eens kennis te maken met de Haagse bowls. Eenmaal daar geweest was het besluit niet moeilijk om graag lid te willen worden.

En hoop dat lijf en leden nog lang toestaan plezier te beleven aan deze sport.

Proost op een zonnige toekomst!

Elly van Lawick van Pabst.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Of ik lid wilde worden van de Haagse Bowls Vereniging, vroeg beste Harm Sleeboom mij. Wat zei je, vroeg ik? Zijn antwoord: Bowls, jongen, je weet toch wel wat dat is? Echt iets voor jou!

Na zo'n intro van Harm, was het moeilijk nee zeggen, al had ik zo mijn aarzelingen. Ik heb jarenlang in de wereld van de sport gebivakkeerd en dus kende ik de sport wel. Bij mijn familiebezoek - jaren geleden - had ik in Devon, Zuid-Engeland, gezien hoe het er daar aan toeling. De herinnering aan die toen strikte gang van zaken was nou niet meteen een aanbeveling.

Toch leek het me nu wel wat, maar ik meende er nog niet aan toe te zijn. Niet zozeer omdat ik me te jong achtte, verre van dat, maar meer vanwege het feit dat ik nog steeds achter een voetbal aanren bij mijn cluppie: Quick. En dat contrasteert enigszins met het iets statischer karakter van bowls, om het voorzichtig uit te drukken.

Kom nou een keer kijken, was de reactie van Harm. Hij had het, als ik me niet vergis, over de gewenste, zo niet vereiste balvaardigheid, balgevoel, concentratie en het kunnen omgaan met competitiedruk. Bij mijn eerste kennismaking was ik sterk onder de indruk van het gebodene, maar toch vooral van het hoge niveau van verbale vaardigheid.

En ja hoor, ik was verkocht. De eerste, de beste keer dat ik op de kunstgrasmat stond, hadden de sport en haar spelers me te pakken. Het plezier straalde er van af bij al die bowls-experts met hun jarenlange ervaring. De jaloersmakende kwaliteit van wat er door hen op de mat werd gelegd en van deskundig commentaar werd voorzien, was voor mij een lesje in nederigheid.

Sindsdien schaaft ik aan mijn bowls-techniek, doe dagelijks push ups, fiets en wandel nog meer, drink met nog meer mate dan voorheen, ga bijtijds naar bed etc. Dit allemaal met tot dusverre weinig zichtbaar positief resultaat, maar wat niet is kan nog komen. De bal is per slot (bijna) rond.

Ik blijf het proberen, met plezier!!!!!!

Jos Zwartjes

uit de bundel  
"de losse hand"

De dag begon  
De zon stond hoog  
Het veld was groen  
Het weer bleef droog

Pilonen waren uitgezet  
Door leden, al vroeg uit hun bed  
En zo was ieder in de weer  
Met kaartjes, bloemen en nog meer

Bij binnenkomst werd ons verteld  
Met wie je speelde op het veld  
En op de tafels stonden daar  
Narkissen en ook tulpen klein  
Aanmoediging bleek dus heel groot  
Het welk de club ons hierbij bood.

Daarna begon het spannend spel  
Het blijkt een gok, dat weet je wel  
Die bal leidt vaak een eigen leven  
Je kunt hem dan geen tik meer geven  
Een rauwe kreet een akelig woord  
Wordt op de banken soms gehoord  
Uiteindelijk komt weer alles goed  
Als je maar doet - zoals het moet.

De 12 prijs die wend gewonnen  
Op de baan waar wij begonnen  
Met z'n vijven, goed verdeeld  
Zodet er eenlyk wend gespeeld  
De poedel en de oievaar  
die liepen samen weg

Tok volgend jaan, zo juichten zij  
Dat was byzonder zeg

Hierna kwam nog een mooi buffet  
Croquetten en kosties wender gezet  
Op kleurige tafels. Nadit boeiend e  
spel zeggen wij de commissie

Dank jullie wel.

Verslag van het voorjaarstoernooi op vrijdag 13 april 2018 van de hand van Mary Osieck

Uitslag:

Nr	Team	score	Nr	Team	score
1	Mary + Aat + Nettie	16	5	Hetty & Rolf	11
2	Simoneke & John	15	6	Anne & Barend	10
3	Klaartje & Maarten	13	7	Monique & Harm	9
4	Lijske & Hans	12	8	Annette & Joop	8



## Familietoernooi 2018,

Het was stralend weer en de opkomst was geweldig.

Alle lof voor de wedstrijdcommissie bestaande uit Bert, Loulou, Robert en Klaartje.

Alles was tot in de puntjes geregeld.

Om 17 uur verzamelen en inschrijven waar iedereen met elkaar kennis kon maken.

families	aantal spelers	aantal paren	
Wattendorf	8	4	
Verheul	10	5	
Berger	8	4	
Vel	6	3	
Meijer	4	2	
Osieck	5	3	Invaller: Seraphina Giblin
Neervoort	4	2	
Funnekotter	2	1	
van Slobbe	2	1	
Marseille	4	2	
Anita en Nettie	2	1	Zij vielen in de 1 <sup>e</sup> ronde in toen een paar geen tegenstander had.

Aanwezig waren 57 volwassenen, 15 jongeren onder de 14 , één was er jonger dan 9.

Er was veel belangstelling van familie en niet spelende leden.

De onderlinge sfeer was werkelijk uitstekend. Na de inleiding, door Bert gegeven ,begrepen de meeste deelnemers wat de bedoeling was.

Om 18 uur was de start en ieder kon 2 ends spelen met 2 ballen.

Kortom het was geweldig en smaakt naar meer!

Het bleef lang spannend maar de familie Marseille was in staat de tweede plaats te veroveren.

Met heel veel geluk konden Cees Vel en Christine de eerste prijs in ontvangst nemen bestaande uit een forse taart.

De Indonesische maaltijd na afloop (met 68 deelnemers) was perfect verzorgd terwijl iedereen heel gezellig met elkaar kon napraten.

Jammer was ,dat er veel jeugd van K. Z. rond liep waardoor het intieme karakter wel wat verloren ging echter wel een geweldige happening en een positieve bijdrage voor het clubgevoel!

Alles bij elkaar een dag om niet te vergeten!!!



Cees Vel.