



In memoriam Hetty Kleykamp – Canne



Eind maart overleed een van de meest markante leden van de Haagse Bowls: Hetty Kleykamp.

Hetty speelde een belangrijke rol in onze Vereniging: Zij was onderdeel van het illustere gezelschap, met onder andere haar man Ben, dat op 9 januari 1990 in huize Kleykamp besloot de Vereniging Haagse Bowls op te richten. Zelf was Hetty toen al jaren lid van de tennisclub Leimonias en hockeyclub TOGO, dat later KZ werd (beiden ook op sportpark Klein Zwitserland). Nu stortte ze zich samen met Ben, enthousiast op deze nieuwe sport in Nederland.

Wie herinnert zich niet, hoe Hetty élke bowls ochtend op KZ aankwam, op haar fiets, liefst met de tas hangend aan het stuur. Ze was er bijna zonder uitzondering.

Ook de koffie - een onlosmakelijk deel van de bowls-ochtend, dat we nu toch moeten missen - leidt tot herinneringen aan Hetty: Zeker de eerste jaren als weduwe, liet ze zich de koffie niet aanbieden, dat was altijd het voorrecht van Ben geweest. Hetty vertelde graag over haar achterkleinkinderen, al geboren of nog op komst. Een paar jaar geleden bezocht ze zelfs de Antillen, om daar het wonder van een achterkleinkind zelf in de armen te kunnen houden.

Ook haar tropische “roots” verstopte ze niet: met de enkele leden die de tropenkoorts nog niet geheel te boven waren, mocht ze graag nog wat Maleis “omongen”.

Voor velen van ons was ze een inspirerend voorbeeld. Zij liet zien, hoe sport ook op latere leeftijd nog met verve beoefend kan worden. Enerzijds was ze een geduchte tegenstander, maar ook van sterk spel van haar tegenstander kon ze intens genieten.

Wij missen haar.

Maarten Reeser

Afscheid Cindy Visscher



Cindy heeft de afgelopen jaren het contact verzorgd tussen Haagse Bowls en KZ.

Zoals onze voorzitter verwoordde in zijn toespraak deed ze dat meer dan voortreffelijk en wij zullen haar zeer missen.

Finale Wintercup

De afgelopen maanden werd er, zoals de meesten van u wel zullen weten, gespeeld om de Wintercup. Anders dan u zou kunnen denken, was er geen cup te winnen maar was het meer een toernooi waarbij al of niet een prijs een verrassing bleef. Een flink aantal leden liet zich van zijn of haar sportieve kant kennen, trotseerde de winterkou en nam deel aan het evenement.

Allereerst werd er in vier poules gespeeld en dat leverde flink wat geanimeerde en ook spannende wedstrijden op. Vanzelfsprekend was het jammer dat er geen koffiebreek in het programma mocht worden ingepast en dat er niet gezellig in het clubhuis mocht worden nagekeuveld over alles wat ons zoal bezig houdt, inclusief de wedstrijden. Daarna volgden respectievelijk kwart finales, halve finales en uiteindelijk de finale, die op 26 maart werd gespeeld.

Die laatste wedstrijd werd gespeeld tussen grand seigneur en clubicoon Cees Vel en relatief nieuwkomer Barend van der Heijden. Omdat Cees gedurende zijn clubleven al talloze malen wedstrijden had gewonnen, liet hij dit keer de eer aan Barend, die op zijn beurt een slecht geweten had omdat hij de wedstrijd tegen Cees moest spelen daags nadat Cees negentig jaar was geworden. De viering van zo'n verjaardag heeft ongetwijfeld negatieve effecten op het concentratievermogen "the day after". Toch liet Cees daar niets van merken en toonde de nodige brille.

Spijtig was het juist op die dag te horen dat een andere clubicoon, Hetty, met wie Barend zijn eerste parentoernooi had gewonnen, ons is overleden. Veel dank aan de wedstrijdcommissie, die weer zorgde voor een geslaagd toernooi. Velen zullen de mening delen dat dit soort wedstrijden extra dynamiek en leven in de club brengen en daarom voor herhaling vatbaar zijn, zelfs in de winter.

Barend van der Heijden



Winnaar Barend



Runner-up Cees

Met dank voor de foto's aan Iris, de kleindochter van Hetty, en Hans van Zutphen