



Nieuwsbrief 216

3 november 2023

Beste vrienden, leden van de Haagse Bowls,

Terwijl ik aan deze nieuwsbrief begin realiseer ik me dat het jaar 2023, en daarmee ook de Bowls-zomer, al weer bijna voorbij is. Graag blik ik nog even terug op het afgelopen seizoen. Naast het voorjaarstoernooi en het clubkampioenschap is er ook op de vaste speeldagen enthousiast gespeeld, met bij tijd en wijle een hoge opkomst op de velden van Klein Zwitserland. Helaas moesten wij de afgelopen maand ook afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid. Simoneke herdenkt hem namens ons allen

In Memoriam

Op 93 jarige leeftijd overleed Teun Verheul, jarenlang een prominent lid van onze club. Een actief en boeiend leven stond er op zijn overlijdens annonce , en een boeiend mens was Teun.

De gezelligheid speelde een belangrijke rol voor Teun bij de bowls en alles werd aangegrepen om een feestje te vieren, waarbij Teun dat opvrolijkte met een toepasselijk gedicht.

Teun was dol op spelletjes en de bowls met hindernissen kwam uit zijn koker.

Het heilige moment van onze club, de koffietijd, werd opgeluisterd met mooie verhalen van Teun, want Teun was in alles en iedereen geïnteresseerd.

Een jaar of 10 geleden begon Teun nog aan een studie Italiaans, waarna hij vele malen afreisde naar Italië.

Wat een prachtige dood na een prachtig leven, inslapen bij de tv en niet meer wakker worden.....

Nieuwe leden

Dankzij de inspanningen van de ledenwerfcommissie, bestaande uit Eddie Bicker en Barend van der Heijden mochten wij het afgelopen jaar 5 nieuwe leden verwelkomen. Helaas heeft Hans Beijersbergen van Henegouwen het i.v.m. zijn gezondheid toch (voorlopig) moeten laten afweten. Onderstaand stellen de nieuwe leden zich kort aan jullie voor.

Paul Zwolsman

Geboren op 12 juni 1948 op een steenworp afstand van (nu) KZ aan de Kwekerijweg en nog dichterbij getogen aan de Klatteweg. Lagere school aan de Paramaribostraat, gymnasium aan het Aloysiuscollege en later Adelbertcollege in Wassenaar. Vervolgens rechten in Leiden. Na



een 3-jarige advocatuurstage in Rotterdam ben ik aldaar in dienst getreden bij Koninklijke Nedlloyd als lid van de juridische afdeling. Dit beviel zo goed dat ik er mijn gehele werkzame leven ben gebleven, naast hoofd juridische zaken later tevens als secretaris van de Raad van Bestuur en van Commissarissen. Na mijn vervroegde pensionering heb ik veelvuldig universitaire colleges gevolgd, o.a. via HOVO (hoger onderwijs voor ouderen), over o.m. geschiedenis, theologie en kosmologie. In een ter gelegenheid van mijn 65^e verjaardag door mij gemaakt boek heb ik over diverse onderwerpen artikelen opgenomen.

Nadat mijn 1^e echtgenote helaas vroegtijdig was overleden, ben ik in 2005 hertrouwd. Ik heb geen kinderen, derhalve evenmin kleinkinderen.

Tijdens mijn school- en studietijd heb ik gehockeyd (Groen Geel), gezeild (Loosdrecht) en geskied (Alpen). Het laatste hoop ik ondanks mijn vorderende leeftijd nog enkele jaren te kunnen voortzetten. Op latere leeftijd ben ik ook gaan golfen (eerst Rozenstein, nu Duinzicht). Het liefst echter speel ik in Ierland op banen in de nabijheid van mijn aldaar wonende zusje. Mijn grootste passie ligt bij het lange afstand-wandelen. Ik ben meermalen, in etappes, naar Santiago gelopen, soms in gezelschap, vaker alleen. En verder bijv. van Assisi naar Rome, in Frankrijk, Engeland en Zwitserland en in Nederland over het Pelgrimspad, Pieterpad en Brabants kloosterpad. Vanwege covid en blessures is er de laatste jaren een beetje de klad in gekomen, maar ik hoop komend voorjaar weer over de Spaanse wandelwegen te kunnen voortgaan.

Even overwoog ik mij aan te melden voor het kegelen, toen Eduard Abendanon mij attent maakte op het bowlen en mij bij jullie introduceerde. Bij mijn 1^e bezoek aan de KZ banen werd ik door Barend van der Heijden ingewijd in de geheimen van het spel. Alhoewel mijn artrose knieën een optimale werphouding in de weg staan, is mijn kennismaking met het bowlen zeer goed bevallen. Niet in de laatste plaats wegens de goede onderlinge ontspannen sfeer en het actief zijn in de buitenlucht. Ik kijk er dan ook naar uit jullie in de komende tijd veelvuldig te mogen treffen bij Bowls KZ.

Astrid Sanson

Te beginnen met mijn naam: Astrid Sanson. Ik ben 71 jaar, getrouwd met Wolter van den Toorn. We hebben een volwassen dochter en zoon. We wonen sinds 1984 in Scheveningen. Ik heb bouwkunde/architectuur gestudeerd aan de TU Delft en ben daarna altijd in de architectuur, volkshuisvesting, vastgoed, stadsontwikkeling werkzaam geweest. De laatste 12 jaar, tot 2017, in Rotterdam. Op dit moment ben ik alleen nog actief bij Lantaren Venster, het filmhuis en jazzpodium in Rotterdam. Dus....wat activiteiten betreft, ik ga natuurlijk heel graag daar naar de film en naar de jazzconcerten. Maar ook ben ik dol op toneel en cabaret. Verder lees ik zoveel als mogelijk. We reizen regelmatig, ook met onze dertigjaar oude camper. En ik sport al mijn hele leven soms meer soms minder fanatiek. Ik houd erg van bewegen. Nu speel ik nog golf en tennis. Daarnaast wandelen we veel. En dan nu bowls. Ik ben heel benieuwd naar zowel de sportieve als de sociale kant van deze sport. Tot binnenkort.

Guido Wiersma

Na mijn jeugd in Wassenaar doorgebracht te hebben, ben ik na studie en werk elders in het land, weer terug in Wassenaar sinds 2006 samen met mijn vrouw Carolien.



Ik ben na mijn studie klinische- en orthopedagogiek 30 jaar werkzaam geweest in het schoolinternatswezen, daarna voor Stichting Cliniclowns en Make A Wish. Tenslotte, tot de dan nog traditionele pensioenleeftijd van 65, als mediator opgetreden en daarnaast vanaf 1999 tot nu beheer ik een stuk natuur op de Veluwe en dat houdt mij vooral fysiek in een redelijke conditie en een enkele bestuurlijke functie houdt me mentaal in de pas.

In mijn jeugd gehockeyd bij HGC op de Roggewoning en later Veteranen-hockey In Maarn en bedrijfshockey. In mijn jeugd bij tijd en wijle paardrijden beoefend en later naast mijn werk, recreatief, met mijn 2 Friezen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe bereden. Carolien en ik hebben beiden uit ons eerste huwelijk 4 kinderen en zijn al enige jaren grootouders.

Eddy Bicker droeg mij voor bij Haagsche Bowls, waar ik nog maar een enkele keer verschenen ben door omstandigheden, maar ik hoop dat over enkele weken daar verandering in komt en verheug me daar op.

Mary Zijlstra-Kroner

Op 1 september 1944 ben ik, Mary Hannah Kröner, in Dordrecht geboren als jongste van drie kinderen. Eind mei 1945 zijn mijn ouders terugverhuisd naar Den Haag, waar we gingen wonen in het Benoordenhout.

Tot mijn 19^{de} jaar heb ik getennist en gehockeyd, maar daar kwam daarna niet veel meer van. Mijn aanstaande, Henk Zijlstra, die 7 jaar ouder was, kreeg toen hij uit dienst kwam een baan in het binnenland van Nigeria. En in die tijd ging je getrouwd mee. Spannende tijden, want in Nigeria brak de Biafra oorlog uit. Daar valt heel wat over te vertellen. In ieder geval keerden wij niet terug na ons verlof.

Maar we keerden terug naar Den Haag waar onze drie kinderen in het Benoordenhout zijn opgegroeid. En ook weer tennisten en hockeyden. Henk was een fervent hockeyer en squasher, maar ik had besloten de opleiding die ik gemist had door het Nigeria avontuur in te halen en ging Nederlands studeren. Van sport kwam niets.

Na mijn studie heb ik jarenlang parttime lesgegeven. Toen de kinderen de deur uit waren en Henk met vervroegd pensioen was, werd ik gevraagd om in de Nederlandse 'expat' gemeenschap in Taipei, Taiwan, Nederlands te geven aan de kinderen tussen 6 en 16 jaar. En dat heb ik 3 jaar gedaan. Henks grote belangstelling was Chinees porselein en hij kon daar vrijwillig werken in het 'National Palace Museum' waar zich de mooiste collectie Chinees porselein bevindt. We hebben daar een onvergetelijke tijd gehad.

We kwamen voorgoed terug toen ons eerste kleinkind werd geboren en hebben eerst nog 10 jaar in Leiden gewoond voor we weer naar Den Haag kwamen. Meer dan een jaar geleden is Henk overleden.

Hoewel ik altijd vond dat verzorging en huishouden genoeg energie vragen en een hekel heb aan fitness en gymnastiek, wilde ik eindelijk wat aan mijn conditie gaan doen, maar dan op een 'leuke' manier. Ik ben dankbaar dat gevonden te hebben op de Haagse Bowls, waar ik zo hartelijk ben ontvangen, waar je buiten bent en waar het spel 'uitdagend' is.

Namens alle leden van de Haagse Bowls wens ik jullie heel veel plezier en gezelligheid bij het Bowls spel en wij hopen elkaar dikwijls op de velden te treffen.



Clubkampioenschappen

FINALE CLUBKAMPIOENSCHAP HAAGSE BOWLS (gespeeld op 8 september 2023 en opgetekend door Diederik Dettmeijer)

Aangezien één van de halve finales niet gespeeld werd, was er aanvankelijk enige onzekerheid of de finale überhaupt doorgang kon vinden. Daarna kwamen de best geplaatsten, te weten Elsbeth Vermeulen en Barend van der Heijden, overeen om op vrijdag 8 september 2023 de strijd om de Wim van Slobben-trofee aan te gaan. Elsbeth was (geblesseerd) uit Zeeland overgekomen, maar Barend trotseerde moeiteloos de tropische temperatuur.

Na 2 ends leidde Barend met 3-0 en kom men nauwelijks nog een goede weddenschap op mogelijke winst van Barend afsluiten. Maar toen: in het derde end legde Elsbeth liefst 4 bowls het dichtst bij de jack en was de stand 4-3 in het voordeel van Elsbeth.

In de ends 4 t/m 9 was Barend echter ongenaakbaar en kon Elsbeth geen enkel punt meer maken. Tussenstand na 9 ends: Barend 20-Elsbeth 4. Eerst in end 10 kon Elsbeth 1 punt aan haar totaal van 4 punten toevoegen. In end 11 en end 12 maakte Barend nog 4 punten, zodat Barend uiteindelijk met de cijfers 24-5 het clubkampioenschap wist te winnen. Het niveau van zijn worpen was ongekend hoog, hij zou zo in Engeland mee kunnen doen. Mocht de Haagse Bowls ooit om het kampioenschap van Nederland moeten/kunnen spelen dan is het wel duidelijk wie de Haagse Bowls zal afvaardigen.

Najaarstoernooi

Jammer genoeg heeft het najaarstoernooi dit jaar door de weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden. Desondanks wil ik de ik de wedstrijdcommissie - Anita, Simoneke en Caty – graag hartelijk danken voor al hun inspanningen en heerlijke baksels, waarmee wij stevast tijdens de toernooien worden verblijd.

Afsluiten nieuw contract KZ en vaststelling contributie 2024

Op 1 oktober jl. verliep het contract met de Stichting Sportpark Klein Zwitserland inzake de veldhuur. Het bestuur heeft in de zomermaanden in goede sferen overleg met KZ gevoerd over verlenging van dit contract, met voor ons gunstige voorwaarden. Tijdens de ingelaste ALV van 17 november wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. Ook de vaststelling van de contributie komt tijdens deze vergadering aan de orde.

Archief

Sinds 1990 heeft onze vereniging Haagse Bowls (papieren) sporen nagelaten, terwijl ook de hulding van vroegere kampioenen fotografisch werd vastgelegd. Al met al is er inmiddels een imposante collectie tot stand gekomen, die een mooi beeld van 30 jaar bowls in Den Haag geeft. Het plan bestaat om ons "archief" naar het Haagse Gemeentearchief over te brengen. Alvorens dat overbrengen mogelijk is zal het aanwezige materiaal eerst nog volledig gedigitaliseerd moeten worden. Het zou mooi zijn als er vanuit onze leden zich een paar vrijwilligers voor een te vormen archiefcommissie zouden aanmelden bij secretaris Diederik Dettmeijer. Mocht zich niemand aanmelden dan dreigt een klein Haags stukje geschiedenis voor altijd te verdwijnen.



Intussen zijn we al weer hard op weg naar de feestdagen. Aan het begin van het nieuwe jaar zal er traditioneel het feestelijke Nieuwjaarsdiner plaats vinden. Over datum en locatie worden jullie nog nader geïnformeerd.

Rest mij jullie allen mede namens mijn medebestuurleden een goed en sportief najaar toe te wensen. Hopelijk zien wij elkaar allemaal tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering en aansluitend de Indische maaltijd op vrijdag 17 november.

Nanneke Joustra

voorzitter Haagse Bowls