



Nieuwsbrief 217

Den Haag, 18 november 2024

Beste vrienden, leden van de Haagse Bowls,

Terwijl ik aan deze nieuwsbrief begin te schrijven realiseer ik mij dat het precies een jaar geleden is dat de laatste editie uitkwam. Ik kijk terug op een bewogen jaar waarin veel is gebeurd, vooral op persoonlijk vlak, een jaar waarin we afscheid moesten nemen van twee zeer dierbare leden, Barend en Nettie, Onderstaand delen Eddy en Anita hun herinneringen aan hen.

Ook bereikte ons het bericht van het overlijden van onze oud-leden Mary Osieck en Nel Verburg. Zij waren al enige tijd geen lid meer van onze club, maar met name Mary kwam nog wel eens een kopje koffie drinken tijdens de pauzes, altijd zeer betrokken! In de bijlage stuur ik nog even het krantenartikel uit het AD mee, dat na haar overlijden werd geplaatst (met dank aan Hans).

Een aantal van ons had al dan niet gezondheidsproblemen, waardoor zij regelmatig verstek moesten laten gaan tijdens de Bowls-ochtenden. Daardoor waren we soms maar met een klein aantal enthousiastelingen aanwezig. Maar het plezier in het mooie Bowls spel bleef even groot als altijd. We wensen iedereen veel beterschap!

De aftrap van het nieuwe jaar begon traditiegetrouw met het Nieuwjaars diner. Dat werd dit keer gehouden in ons vertrouwde KZ clubhuis en culinair voortreffelijk verzorgd door Max en Bea. We hadden een hele gezellige avond, die voor herhaling vatbaar is! Heel veel dank aan Monique die alles weer tot in de puntjes had geregeld.

Op sportief gebied streden we het afgelopen jaar weer om de voorjaarsbeker en de najaarsbeker die werden gewonnen door resp. Diederik en Maarten en Diederik en Trinette. Met name van Diederik een fantastische prestatie, gezien de problemen met zijn gezondheid. De verslagen treffen jullie in deze nieuwsbrief aan, evenals het verslag van de clubkampioenschappen door Elsbeth, onze kersverse clubkampioen 2024. Dank voor jullie bijdragen!

Op vrijdag 15 november vond na het spelen de inmiddels traditionele Indische maaltijdplaats met 19 deelnemers, die zich te goed deden aan alle door Bea en Max bereide heerlijkheden.

Intussen zijn we al weer hard op weg naar de feestdagen. Aan het begin van het nieuwe jaar, op vrijdag 24 januari, zal traditiegetrouw het feestelijke Nieuwjaarsdiner plaats vinden. Over datum en locatie worden jullie nog nader geïnformeerd. Nadere informatie volgt nog.

Verder vooruitblikkend kan ik melden dat 2025 ook het jaar is waarin onze Haagse Bowls 35 jaar bestaat, ons 7^e lustrum. Dat moet gevierd worden! In 2020 konden de festiviteiten door Corona helaas niet doorgaan, maar de lustrumcommissie, evenals in 2020 bestaande uit David, Anita, Caty en Jos, is inmiddels druk bezig met het optuigen van een lustrumprogramma voor het komende voorjaar.

Rest mij jullie allen, mede namens mijn medebestuurleden, een goed en sportief (na)jaar toe te wensen en hele prettige feestdagen.

Nanneke Joustra
voorzitter Haagse Bowls



In Memoriam Barend van de Heijden

Begin juni, zeilend op de grens van Spanje en Portugal, ontving ik het onvoorstelbare nieuws dat Barend onverwachts was overleden.

Barend, samen met Monique, een van de meest frequente deelnemers aan ons nobele Bowlsspel en voor mijn inmiddels wat verouderde klinische blik ook een van de meest gezonde leden onder ons.

Daarnaast ook een van onze beste, zo niet de beste speler in ons midden.

Meestal komend op de fiets vanuit Marlot, betrad hij al snel de uitgezette baan om ons, meestal met de rode ballen, op zijn karakteristieke wijze te laten zien hoe het spel gespeeld moest worden.

Wij hebben ook samen mogen brainstormen hoe we de animo voor dit mooie spelletje zouden kunnen vergroten.

Jouw creativiteit kwam hierbij goed van pas, hetgeen resulteerde in een fraaie promotie-folder die we op grote schaal verspreid hebben.

Daar leerde ik ook van je dat we het in Nederland eigenlijk over Koersbal moesten hebben, of was dit de naam in Zuid-Afrika?

Jij was in ieder geval een meester in het bepalen van de goede koers op de baan en was daarnaast ook altijd aangenaam gezelschap om mee te duelleren.

We missen je inmiddels al bijna een half jaar en zullen je ook blijven missen.

Namens alle leden van de Haagse Bowls dank, heel veel dank, voor alle mooie uren die we samen op Klein Zwitserland hebben mogen doorbrengen!

In memoriam Netty van Riessen

Na jaren in Groningen gewoond te hebben, waar Netty haar werk als advocaat uitoefende, besloot zij om na haar pensionering samen met Joop naar Den Haag terug te keren. Het werd de Vogelwijk, op loopafstand van duin en zee.

Via goede vrienden zijn zij bij de Haagse Bowls terecht gekomen en waren gelijk enthousiast! Kort daarna met een groepje leden mee naar London. Ze kochten ballen!

Netty werd al gauw voor de wedstrijdcommissie gevraagd en ook bij het tweede bezoek aan Londen waren zij er bij!

Iedere vrijdag mee naar Yon – kaastosti Hawaï, glaasje wijn en een kopje koffie toe. Politiek en sport werden altijd intensief besproken. Dat was altijd erg gezellig.

Netty genoot van hun optrekje in Oostkapelle, waar ze regelmatig te vinden waren. Caty en ik zijn daar op bezoek geweest – in een open sport car op naar Zeeland: Oostkapelle, Veere en natuurlijk heerlijk verse mosselen.

Toen er een einde kwam aan Joop's termijn als voorzitter van het bestuur Haagse Bowls heeft Netty het stokje overgenomen.

Er kwam een tijd dat het niet meer zo goed met haar ging. Lopen (en dus het Bowls spelen) viel haar zwaar! Dus was verhuizen van groot naar klein een must. In Waalsdorp hebben zij samen nog een paar jaar vertoefd. Netty en ook Joop hebben beide heel wat prijsjes gewonnen!

Wij kijken dankbaar terug op haar betrokkenheid bij de club, zowel op als naast het veld!



Clubkampioenschap 2024

Dit stukje had natuurlijk door niemand anders dan Barend geschreven moeten worden, de onbetwiste nummer 1 van de club. Speelde je met hem dan won je, speelde je tegen hem dan verloor je altijd, je pleegde plagiaat door te proberen over zijn lijntjes te rollen, maar eindigde dan meestal meters van de jack vandaan ("Barendjes" noemde ik die lijntjes). Stinkend jaloers waren we op het feit dat iemand zo goed kon spelen en als zwakgebod probeerde je in godsnaam dan maar zijn hele paleis omver te kegelen, hetgeen natuurlijk altijd mislukte.

Het heeft niet zo mogen zijn. Barend is er niet meer. Hij kijkt van boven neer op ons, klunzen, die maar wat aan modderen. Wat missen we hem allemaal, niet alleen zijn spel, maar vooral ook zijn persoonlijkheid. Aimabel, rustig, evenwichtig, geestig en oh zo gezellig om mee of tegen te spelen.

Dus schrijft Elsbeth het verslag dit jaar. Eerst moest coach Ed verslagen worden. Niet moeilijk, gewoon veel praten, afleiden, zeggen dat hij er zo leuk uit ziet, vragen hoe hij Tonnie ontmoet heeft etc. etc. Hij trapte er in. Sorry Eddie, maar als genoegdoening heb ik je thuis afgezet. Dan Maarten, daar lukten al die trucjes niet, dan maar goed spelen, concentreren en dat hielp zowaar. Het was een leuke, serieuze wedstrijd, administratief perfect geregeld, compleet met scoreboard, potloodje, calculator, meetlintjes, Maarten rende nog 2x op en neer, want maar 1 Jack en 1 matje en misschien was dat nou net iets te vermoeiend en deed dat hem de das om. Toen Hans, daar helpt veel praten of moppen vertellen niet (hij is een beetje doof), dan hopen dat hij boos is op iets of iemand, ook dat was niet het geval, in tegendeel, hij verkeerde in opperbeste stemming (volgens mij dacht hij dat de verbouwing van het huis naast hem voltooid was), dus hard werken geblazen, goeie ballen gooien, duimen dat hij ze wat minder goed gooide. Dat deed hij niet. Tot het laatste end stond hij voor, maar opeens was daar een onverwachte windvlaag of was het de naad?, draaide de bal niet in de gewenste richting en raakte en passant nog even mijn bal die bij de Jack kwam te liggen. Weg voorsprong. "Oh Hans wat jammer" zei ik, maar meende daar natuurlijk niets van. Elsbeth op het nippertje gewonnen. Ja, en dan zit je opeens in de finale, tegen Simoneke nog wel. No way dat ik van haar kon winnen. Wat een spannende wedstrijd was het. Volgens mij speelde ze minder goed dan normaal. Laatste end laatste bal stond ze volgens scheids Hans 2 up, ik rolde op goed geluk een eind weg, raakte iets (haar bal?, mijn bal?), ik wist zeker dat zij gewonnen had, Hans ook, wij zoenen aan de andere kant van het end, ik haar feliciteren, naar de Jack lopen en opeens was alles anders. 3 Ballen lagen dicht bij de Jack, eindeloos meten, iedereen bemoeide zich er mee, 2 meetlinten kwamen er aan te pas, millimeter werk en toen bleek ik de winnaar. Het scheelde een half Chinees buikhaartje. Prijs uitreiking was spannend, wat en waar zou de 2^{de} prijs zijn.....Opeens was de prent gevonden. Hij hing zomaar aan een pilaar bij de bar. Eind goed al goed. Mooie afsluiting van de zomer.

Voorjaarsdournooi 2024 (door Diederik)

Op vrijdag 5 april 2024 was het weer zo slecht dat de wedstrijdcommissie besloot dat dan maar op vrijdag 12 april het voorjaarsdournooi gehouden zou worden. Een viertal leden: Harm, Hans, Barend en Eduard liet zich op 5 april niet door de regen van veld 1 verjagen en liet de bowls toch rollen. Van die vier leden waren er helaas op 12 april drie door griep geveld, waardoor zij de kans om het voorjaarsdournooi te winnen gingen missen. De wedstrijdcommissie liet, middels een uitgebreide collectie knopen, de paren zich vormen, waarna met name het koppel Loulou en Bert voortvarend punten ging verzamelen. Door in hun laatste beurt liefst zeven keer het dichtst bij de jack te komen eindigden Maarten Reeser en Diederik Dettmeijer gelijk met Loulou en Bert (18 punten), maar gaf die zevenpunter uiteindelijk de doorslag. Maarten Reeser en Diederik Dettmeijer mochten het door Mary Osieck handgeschilderde bord in ontvangst nemen.



Najaarstoernooi 2024 (door Trinette)

Na de afgelasting van vorig jaar door regen was het dit jaar tot onze vreugde prachtig weer. Het beloofde dus een mooi toernooi te worden.

Om 9.30 u. zaten Simoneke, Caty en Anita klaarom de deelnemers te ontvangen en onze lunchwensen kenbaar te maken. Er was een ruime keuze. Simoneke noteerde de diverse keuzes en gaf de bestellingen door aan de keuken.

Wij zochten nu onze speelpartner op middels gekoppelde knopen. Het was heerlijk spelen. Om 11u. dronken we koffie met de heerlijke, door Caty gebakken koek .

Om 12u. was het spelen afgelopen en togen we vermoeid maar voldaan het clubhuis binnen. Daar stond onze bestelde lunch klaar . Aan gezellig gedekte tafels kregen we de door ons en de door Bea en Max klaar gemaakte broodjes geserveerd. Hiervoor hartelijk dank.

Tijdens de lunch werden de winnaars bekend gemaakt. Tot onze verrassing werden Diederik en ik de winnaars. De wisseltrofee en de fles wijn werden. dankbaar door ons in ontvangst genomen.

Kortom het was een prachtige dag met allemaal vrolijke en leuke en gezellige deelnemers aan dit toernooi. Wij willen Simoneke, Caty en Anita bedanken voor de fantastische organisatie.